

Ballisager
Søren Frichs Vej 40A, 1. sal
8230 Aabyhøj

Aarhus, 18. november 2015

At skrive er at leve

- En autentisk beretning fra en feberamt Content-entusiast

Kære Morten og andre kommende kollegaer,

Som overskriften antyder, frygter jeg, at jeg er blevet smittet med en sjælden sygdom. Sygdommen hedder *bonum contentus febris*, eller på dansk: *godt-indholds-feberen*. Det er en sygdom, der er så intens og nærgående, at den fylder hele dit liv. I hvert fald hele dit arbejdsliv.

Dette er min korte, personlige beretning om, hvilke glæder, der er forbundet med at ansætte en Content-entusiast i stillingen som Marketing- og kommunikationskonsulent. Go' læselyst!

André's Top3: Her gør jeg en forskel

Indhold skal være let fordøjeligt. Ellers bliver det ikke læst. Derfor har jeg lavet en punktformsliste over mine tre mest værdifulde evner, som jeg vil kunne bringe i spil for ballisager:

- 1. Tekstproduktion:** Om det er til web, nyhedsbrev, blog eller tryk er underordnet. Jeg elsker at producere indhold. Og jeg tror på, at det gør en stor forskel for virksomhedens forretning at vise, hvad man kan, frem for blot at sige det. Dertil er indhold et vigtigt værktøj.
- 2. Sociale medier – LinkedIn, Facebook og Twitter:** Jeg har haft stor succes med særligt LinkedIn og Facebook igennem det seneste år for B2B IT-virksomheden Intempus. En konsistent, helhjertet indsats på disse platforme kan have markant indflydelse på forretningen: øget eksponering/ hjemmesidetrafik, leadgenerering, branding mm.
- 3. Struktureret sprog- og grammatik-nørd:** Undskyld! Jeg ved godt, at man aldrig skal skrive, hvilke personlige kompetencer, man har. Men min besættelse af og detaljeorienterede, notoriske adfærd omkring grammatik er et godt eksempel på, hvor højt jeg værdsætter struktur. I sproget. I min fritid. Og på mit arbejde.

Min første gode historie...

... skrev jeg som 10-årig. Historien var faktisk en genfortælling af "De ti bud", der blev krydret med lidt humoristisk kant tilsat en snert af overdrivelse. Min folkeskolelærer var henrykt. Året efter blev denne historie toppet af en fortælling om min sommerferie i det sydfranske, der ifølge samme lærer både indeholdt mere "charme, dramatik og autenticitet". Min pointe med nærværende barndomsaneddoter er ikke at pudse min egen "fortæller"-glorie og klappe mig selv på skulderen. Det er mere et forsøg på at løfte sløret for, hvor tidligt den H.C.Andersen-esque gnist og dyrkelse af det skrevne ord blev tændt. Jeg elsker sprog. Jeg elsker at lære nyt. Og jeg elsker at formidle.

Puha. Så nåede vi dertil, hvor jeg skal til at runde af. Vemodigt, men det måtte ske. Jeg håber, at min ansøgning har vakt jeres interesse. Hvis I ønsker noget uddybet, er I meget velkomne til at ringe til mig på 60 82 58 10 eller skrive på a.hedegaardmadsen@gmail.com.

De varmeste feber-hilsner,
André Hedegaard Madsen

Nb! Jeg har vedhæftet min udgave af jeres jobannonce. Det må være op til jer at bedømme, om den er bedre end jeres egen version.